

Blazen

Onlangs was ik een avondje gezellig wezen klaverjassen bij de Doormars in 't Skiltje in Oudeschild.

Het liep nogal uit, de prijsuitreiking begon pas om twaalf uur en daarna volgde nog een verloting. Toen ik eindelijk in de auto stapte en langs de dijk zuidwaarts reed, zag ik in de verte achter me met grote snelheid twee koplampen naderen, kennelijk van een terreinwagen. Bij de 'tuinbouw' reed ik rechtsaf de Schansweg op en mijn achtervolger deed hetzelfde. Hij kwam steeds dichterbij. Omdat ik het niet vertrouwde, zette ik er de sokken in, want ik vreesde dat de grappenmakers me van de weg wilden duwen. Ik reed met grote snelheid over de slingerende landweg. Net voor de afslag naar Zuidhaffel zag ik door mijn achterrauit de tekst 'Stop, politie' verschijnen, waarop ik mijn auto aan de kant zette en met een zucht van verlichting uitstapte evenals de agenten.

Die begroetten me met: 'Zo mijnheer, u rijdt nogal stoer'. Waarop ik reageerde met: 'Dat haalt je de koekoek, wat doe je als je verwacht door een paar struikrovers van de weg te worden gedrukt. 'Op de vraag waar ik vandaan kwam, of ik veel had gedronken en wat dan precies, gaf ik als antwoord: 'Ja nogal wiesdes, als je ruim vier uur in 't Skiltje hebt gezeten, zit je niet op een droogie. En dus heb ik eerst een chocomel, toen een Juttertje en daarna nog twee Cola genuttigd'. Daarna mocht ik voor het eerst van mijn leven in het beroemde pijpje blazen, waarop niets viel aan te merken.

Het commentaar van de mannen was: 'Ja, mijnheer, dat hadden we al verwacht, want u reed zo stoer'. Daarna stapten we ieder weer in ons eigen voertuig en vervolgden onze weg. Ik naar mijn wachtend bed en zij op zoek naar een echte crimineel.



Nog eens blazen

Een van Texels meest bekende inwoners, je kunt hem gerust onder de notabelen rangschikken, had een hele avond zitten vergaderen. Omdat er door de politie de laatste tijd nogal streng werd gecontroleerd op drankgebruik in het verkeer, besloot hij het de hele avond maar op koffie en frisdrank te houden. En ja hoor, toen hij op weg naar huis ging en over de rotonde van de Pontweg opreed, zag hij in de verte de controlerende agenten staan. Hij had 'r nu best zin in even in het beruchte pijpje te blazen. Maar helaas, de mannen waren net met een andere klant bezig en lieten hem zonder meer passeren. Dat nam hij niet en hij besloot een ommetje te maken

om nog eens de controle te passeren. Maar ook de tweede keer waren de agenten met een ander bezig. 'Driemaal scheef is recht' dacht hij, en maakte nog eens een ommetje.

En ja hoor, nu had hij geluk want hij werd aangehouden en verzocht in het pijpje te blazen, wat hij met genoegen deed.

Zelfverzekerd vroeg hij: "En heren, wat is de uitslag?" Het commentaar van de agent was: "Met blazen zit het goed, maar ik geef u wel een bekeuring, want u heeft de gordel niet om!"

Enige tijd later viel er een prent van 75 euro op de deurmat.

Jan van Tunen