

Puur (zijn) natuur

Dit verhaal speelt zich af op camping Loodsmansduin in Den Hoorn, zo ergens tussen 1999 en 2005.

Recreatiestichting Texel (nu Texelcampings), bestond uit 4 campings, waarvan drie in De Koog en dus één in Den Hoorn.

Nu onderscheidde camping Loodsmansduin zich op één manier van de andere Texelse campings en wel door het nudistengedeelte.

Mijn partner Laurens van Kooten die sinds juli 1985 werkzaam was als terreinmedewerker bij de Recreatiestichting, werd vanaf 1999 in voor-en naseizoen ingezet op camping Loodsmansduin. Tot zijn taken behoorde o.a. onderhoud van gebouwen en kampeerterrein, maar ook het inwerken van de tijdelijke seizoenkrachten, die speciaal voor de drukke zomermaanden werden aangenomen om de toiletgebouwen schoon te maken.

Veelal waren dit jonge meiden, die probeerden in de vakantie wat bij te verdienen, afkomstig uit allerlei delen van Nederland en daarbuiten.

Nu was Laurens een man van weinig woorden, maar altijd in voor een geintje. En wie leende zich daar nu beter voor dan de nieuwe, nog wat onzekere medewerkster van de andere sekse.

Na de eerste uitleg over waar het schoonmaakmateriaal was te vinden, wat de meest hygiënische, snelste en praktische methode van schoonmaken was, ging men samen met Laurens aan de slag. Eerst alle gebouwen op het gezinsterrein en dan door naar...ja, u raadt het al, het nudistenterrein.

Precies op de scheiding had Laurens een zelfgemaakte kapstok opgehangen en meldde de niets vermoedende nieuweling, dat hier de plek was, om je als medewerker van de kleding te ontdoen, om vervolgens in evakostuum, de schoonmaakwerkzaamheden op het nudistengedeelte voort te zetten.

Zonder er verder veel woorden aan vuil te maken begon hij doodgemoedereerd met het uittrekken van zijn laarzen, die hij keurig bij de kapstok neerzette. Vervolgens begon hij dan zijn sweater uit te trekken, onderwijl de jongedame die werd ingewerkt, aansporend ook wat actie achter het uitkleden te zetten. De knoopjes van zijn overhemd volgden..Hoeveel van de nieuwe collega's ook begonnen zijn met schoorvoetend iets uit te trekken, durf ik niet te zeggen, maar dat er meerdere medewerkers zich zeer opgelaten hebben gevoeld, daar staande naast die kapstok , daar durf ik wat om te verwedden.



door Jacolien van Kooten-Eelman